



KULTUR - Hanne Jensbo er meget interesseret i kultur. I den forbindelse deltog hun sidste år i af de såkaldte "Anna Amalia" tesaloner, som havde til formål at skabe og udveksle ideer til udviklingen af Region Midtjylland. Maleren Hans Krull deltog i salonen og malede ved samme lejlighed indianerbilledet, som blev solgt på auktion til fordel for Red Barnet. Hanne Jensbo bød højest og er meget glad for billedet. Foto: Hanne Jensbo, foto Jervidal

Fra pensionist til præsident

Netværksskvinden over alle netværksskvinder, advokat Hanne Jensbo, lod sig 1. april pensionere. Imidlertid var det ikke et farvel til en aktiv og udadvendt tilværelse, men et goddag til masser af nye udfordringer.

PORTRÆT AF TOMMY JERVIDAL

Vi har sat os til rette i Hanne Jensbos køkken i Stautrup med kaffen skænket op for at tale om hendes nye tilværelse uden den daglige rutine på advokatkontoret i Mørksgade, da telefonen ringer:

»Hvor meget kommer det til koste, Allan? ...1300 kroner for det hele, inklusiv nyt gearkabell! Det var sørme dejligt. Sådan som gearkassen skrattede og bankede frygtede jeg det værste,« lyder det fra en smilende Hanne Jensbo.

Som bilejer med et højt årligt kilometerforbrug er hun vant til mekanikerudgifter, men det er ikke rart, når regningerne bliver for høje. For nylig, da hun efter en menneskealder stoppede i sit eget advokatfirma, bevilgede hun sig selv en uges aktiv ferie i Frankrig, hvor der blev tid til et møde i den franske afdeling af soroptimisterne. Som transportmiddel startede hun bilen, en fem år gammel Peugeot 307.

»Jeg elsker at køre bil, og det blev til en dejlig køretur på i alt 3000 kilometer ned gennem Tysk-

land til Versailles i Frankrig - og hjem igen. Under hele turen spandt bilen som en kat, og da jeg kom hjem i forgårs var der ingen problemer. Men i går begyndte det pludselig at skratte i gearkassen, og motoren hoppede op og ned i gearene, så den knapt nok kunne køre til mekanikeren,« fortæller Hanne Jensbo. Hun er ikke på nogen måde overtroisk, men synes alligevel det er pudsigt, at bilen lige akkurat nåede hjem.

Ingen overtro

»I mit barndomshjem i landsbyen Tjørring nord for Herning var der ikke plads til overtro. Her herskede først og fremmest tidsånden omkring Grundtvig og læren om frihed under ansvar. Som voksen har jeg kunnet se, at min far, som både var landmand og trikotagefabrikant, prægede mig meget,« erkender Hanne Jensbo og peger på faderens udadvendthed og snusfornuft som evner, hun har haft gavn af som advokat.

»Efter min studentereksamen i Herning for snart 50 år siden tog jeg et år til Frankrig som au pair pige. Jeg havde aftalt med min far, at jeg skulle finde ud af, hvad jeg ville studere, inden jeg

Hanne Jensbo

» Jeg elsker at køre bil, og det blev til en dejlig køretur på i alt 3000 kilometer ned gennem Tyskland til Versailles i Frankrig

kom hjem, og det fik ham til at træde i karakter. Han nedlagde veto imod alle de fag, jeg foreslog, f.eks. humaniora-fag eller en uddannelse som socialrådgiver.

Jeg var ret frustreret, men til mit store held mødte jeg juristen Carl Aage Nørgaard, som var i Frankrig med sin kone. Han blev senere professor i forvaltningsret på Århus Universitet, og da han hørte om mine kvaler, foreslog han mig at læse jura. « fortæller Hanne Jensbo, som slet ikke havde forestillet sig jurastudiet som en mulighed.

«Jeg er for dum til at lære jura, sagde jeg, men det affejede Carl Aage Nørgaard. At læse jura handler om 5 pct. hjerne og 95 pct. bly bagi, påstod han så overbevisende, at jeg begyndte på jurastudiet, og det har jeg aldrig siden fortrudt,« pointerer Hanne Jensbo, der besad viljen til

og mest tydeligt står sætningen: At forstå alt er at tilgive alt.

«Ja, på det ydre plan handler jura ikke ret meget om tilgivelse, og de fleste advokater ser helst sig selv som forkromede vindere i en sag, men fra mine mange ægteskabssager ved jeg, at en sag altid har to sider. Derfor har jeg også tit været tilfreds med et magert forlig frem for en fed dom,« siger Hanne Jensbo og åbner de rumænske scrapbøger med avisudklip og fotos. Repræsentative billeder viser f.eks. 20 store børn i fire små senge, feltkøkkener bestående af nærmest ingenting og den tarveligste vælling til måltid.

220 sorte sække

«Jeg gik straks i gang med indsamlingen i vores lokalafdeling af Red Barnet, da vi kom hjem, og

muligt at fortsætte Casa Hanne, idet ledelsen af stedet ikke har været dygtig nok. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er vigtigt ikke at lade sig slå ud. I stedet skal man glæde sig over de steder, hvor projekterne lykkes og er bæredygtige, også på sigt,« forklarer Hanne Jensbo og peger på opbygningen af skoler i Afrika som eksempler på varige succeshistorier.

Skoler i Afrika

«Vi har bygget fem skoler i Uganda, Ghana og senest i Kenya ved Victoriasøen, hvor en skole til 300 børn hedder Sidsel School, opkaldt efter mit barnebarn. Der er både børnehaveklasse og Secondary Class for større børn, og typisk støtter vi med et beløb omkring 100.000 kr., som rækker til byggematerialerne. Vi samarbejder med den lokale befolkning, som leverer arbejdskraften, og der er ikke afsat penge til administration. Det har vist sig at være en effektiv recept,« beretter Hanne Jensbo, som i Red Barnet anvender en bred vifte af tiltag for at skaffe penge i kassen, blandt andet holder hun selv foredrag med titlen: Hvordan bygger man en skole i Afrika.

«Jeg hjælper, hvor jeg bedst kan, og prøver også at drage andre ind i arbejdet. Nogleordet er netværk, og hvis der er noget jeg har fået ud af mit liv, så er det netværk. Jeg bliver tit ringet op af folk, som siger: Du kender så mange. Kan du ikke lige – og det kan jeg næsten altid på en eller anden måde, for det er spændende at få ting til at lykkes.

Hanne Jensbo

» De uhyrligheder, børnene var underlagt på de rumænske børnehjem, fik helt afgørende betydning for mit videre liv

at sætte bagen i taburetten og i 1966 blev hun færdig som jurist fra Århus Universitet. Det blev til ægteskab med en studiekammerat, de fik to børn sammen og startede firma, men ægteskabet holdt ikke, og i 1974 startede Hanne Jensbo advokatfirma for sig selv. Samtidig begyndte hun at arbejde i Red Barnets lokalafdeling i Århus. Hun blev formand i 1979, en post, som skulle vise sig at få afgørende betydning for hendes fremtidige virke.

Børnene

«Jeg deler mit voksenliv ind i forskellige perioder, og pudsigt nok er det ofte små ting, bare en sætning, eller en oplevelse, som får stor betydning, ligesom en sætning fra Carl Aage Nørgaard fik mig til at læse jura,« fortæller Hanne Jensbo, som i 1990, året efter Ceausescus fald, rejste med en delegation fra Red Barnet til Rumænien for at se på forholdene på landets børnehjem.

«De uhyrligheder, børnene var underlagt på de rumænske børnehjem, fik helt afgørende betydning for mit videre liv. Jeg fik min sociale ildåb, og jeg har gemt på scrapbøger, som viser det,« siger Hanne Jensbo, og mens hun henter nogle scrapbøger, springer en stor plak på køkkenvæggen i øjnene. Plakaten er fyldt med livskloge sætninger,

da vi havde 220 sorte sække pakket og stablet på mit advokatkontor, rejste vi tilbage til Rumænien. I sakkene var der tøj, mad, garn og andre dagligdags fornødenheder, og vi uddelte selv det hele. Først til de voksne og så til børnene, for ellers stjal de voksne fra børnene. Sådan var forholdene,« forklarer Hanne Jensbo, og i løbet af 1990'erne rejste hun mere end 20 gange til Rumænien med nødhjælp, som også inkluderede skoleborde, en tandlægeklinik og hospitalsudstyr.

«En af Red Barnets socialarbejdere i Rumænien foreslog at oprette et nyt børnehjem ca. 300 km fra Bukarest, og det syntes jeg var en god idé, så da jeg fyldte 60 år i 1999, bad jeg alle mine gæster om at donere til det nye børnehjem i stedet for at give mig en gave. Der kom hele 108.000 kr. ind til børnehjemmet,« fortæller Hanne Jensbo, og da rumænsk presse fik nys om det, dukkede journalister fra Bukarest op til indvielsen af "Casa Hanne", som det nye børnehjem blev kaldt.

«Det var en helt overvældende dag med masser af gæster, og et par ortodokse præster kom forbi og velsignede stedet med rituelle ceremonier. Efterfølgende har det været spændende at følge flere af børnene vokse til og forlade børnehjemmet, bedre rustet til at klare dagliglivets strabadser. Imidlertid har det for nylig vist sig ikke at være

SOROPTIMISTERNE

- » Internationalt netværk for kvinder, som arbejder for fred og forståelse mellem mennesker og især forbedring af kvinders stilling i samfundet.
- » Navnet er dannet af de latinske ord "soror", som betyder "søster" og "optimist". Kan oversættes: Kvinder, der vil det bedste.
- » Den første klub blev oprettet 1921 i Californien.
- » I Danmark blev den første klub oprettet i 1936.
- » Organisationen er en religiøs og politisk neutral NGO. (Non Governmental Organisation)
- » I dag er der 90.000 medlemmer fordelt over 3000 klubber i 125 lande.





Det er dér kicket ligger, og selv om jeg nok er en god igangsætter, så er jeg ikke bleg for selv at gøre rent, lave kaffe eller sælge billetter,» fortæller energibundtet Hanne Jensbo, som også glæder sig hver jul, når der skal sælges æbleskiver og gløgg på Rådhuspladsen. Projekterne under Red Barnet fylder således meget i Hanne Jensbos kalender, men i de sidste par år har hovedbeskæftigelsen, udover advokatfirmaet, været arbejdet i verdens største kvindelige netværksorganisation for kvinder, soroptimisterne.

«Over hele verden aktionerer soroptimisterne imod salg af kvinder til prostitution, og 8. marts demonstrerede vi lokalt på Strøget i Århus. Vi har solgt masser af lilla sløjfer til 20 kroner stykket og i Danmark er der kommet 1,6 million kroner ind. I øjeblikket er jeg vicepræsident for Soroptimist International, og fra august 2009 bliver jeg præsident for den verdensomspændende hovedorganisation, som har taleret i FN. Det glæder jeg mig selvfølgelig meget til, og i den forbindelse tror jeg det er klogt nok, at jeg trak mig ud af advokatfirmaet nu,» siger Hanne Jensbo med et smil. Hun er glad for at hendes jernhelbred stadig er intakt, for faktisk er der en tredje stor arbejdsopgave, som også optager hende meget.

Kvindehuset

«Jeg sidder som bestyrelsesformand for det nye Kvindehuset, som blev indviet på Kvindernes Kampdag den 8. marts i en tidligere børnehaven på Myrholmvej i Viby. Huset er for alle kvinder på tværs af kulturelle forskelle, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi specielt gerne ser muslimske indvandrerkvinder, fordi de ofte er isolerede og ikke kommer udenfor, hvor de bor. Den slags kan virkelig få mig op på dupperne, og jeg håber meget, at Kvindehuset bliver en succes,» siger Hanne Jensbo, som får rigeligt at se til de næste par år med arbejde hos Red Barnet, soroptimisterne og Kvindehuset i Viby.

Imidlertid, så længe jernhelbredet er intakt, kan det være svært at sige nej til nye projekter. Derfor sagde hun også ja, da rådmand Louise Gade fra Born og Unge under Århus Kommune i vinter spurgte, om hun ville være leder for en uvildig undersøgelsesgruppe omkring seksuelle overgreb på børn på Grønnebakkens i Beder. Den 29. april afleverer undersøgelsesgruppen rapporten på Rådhuset, og så er endnu et projekt udført.



PRÆSIDENT - Hanne Jensbo er gået på pension i sit advokatfirma og indtræder som præsident for Soroptimist International.

Foto: Hanne Jensbo, portræt, foto Jervidal

HANNE JENSBO.

- » Født 1939 i Tjørring ved Herning.
- » Uddannet jurist i 1966 fra Århus Universitet.
- » Ansættelse hos advokatfirmaet Wulff & Jensen i Århus.
- » Starter 1974 eget advokatfirma i Mørksgade.
- » Starter 1984 foreningen EK (Erhvervskvinder) i Århus.
- » Formand 1979 for Red Barnets lokalforening i Århus.
- » Fra 1990 nødhjælpsindsamlinger til børnehjem i Rumænien.
- » Fra 2001 præsident i den europæiske afdeling af soroptimisterne.
- » I 2005 kompagniskab med advokat Claus Høgh Rasmussen.
- » Bestyrelsesformand for Kvindehuset i Viby, tidligere bestyrelsesposter hos Jydsk Pædagogseminarium, Svalegangen, FO m.fl.
- » I 2008 afsluttet advokatvirksomhed. Tiltræder til august 2009 som præsident for Soroptimist International.

RECEPTION ÅRHUS HAR NU IGEN FÅET SIN EGEN BANK med hovedsæde i Danmarks næststørste by!

Aarhus Lokalbanc inviterer kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser til reception i bankens nyindrettede hovedsæde

TOLDKAMMERET · NORDHAVNSGADE 1 · 8000 ÅRHUS C
FREDAG D. 9. MAJ KL. 13-16

hvor borgmester Nicolai Wammen kl. 13.30
vil forestå den officielle indvielse.



Aarhus Lokalbanc

På gensyn i
Byens Bank



Toldkammeret · Nordhavnsgade 1 · 8000 Århus C
Tlf. 87 61 46 00 · www.aarhuslokalbank.dk